

## Skønheden over al forstand

De kræfter, som Jesus og Buddha kendte, er i os alle, og når livet er sværest, er netop disse kræfter så nær, så nær, fordi vi opgiver at kæmpe mod skæbnen og os selv. Der, netop der, er hjælpen nærmest. Den kommer helt fra vores biologiske rod, fra naturens dybeste lag, hvor glæden bor i hver eneste celle. Der er ånd og biologi to sider af samme sag.

Skønheden formidler alt. Den dybe skønhed, som rummer glæden og kærlighedens væsen i sig. Den skønhed, som er uden grænser, som ophæver skellet mellem dig og mig og mellem os og vores natur. Jesus og Buddha er i denne skønhed. Der, lige der, er deres hjem. Hele deres væsen er skønhed, en lysende, strålende skønhed, som løfter os op og ud af smertens væsen, før vi får set os om.

Den skønhed har jeg mødt. Den erobrer mit væsen, om jeg så vil det eller ej, og det er ligegyldigt, om jeg forstår en tøddel af miraklet. Det hele kommer af sig selv. Den giver ikke op, holder fast, fører mig gennem ild og vand, og jeg kan intet gøre fra eller til, må lade mig føre af sted af kræfter hinsides al forstand.

Kontrol er ikke mulig, kun tro på livets vidunderlige, ja ganske pragtfulde væsen, og der er jo svært, når udgangspunktet var smerte. Men Jesus og Buddha kender smerten - bedre end nogen - viser de vej til lyset under alle vilkår.

Jeg har mødt den skønhed, som er ud over al forstand. Den har taget mig, rusket mig, så jeg glemte alt. Et strålende lys, stærkere end solens væsen, har vist mig vej gennem hadets og angstens skygger, hvor fortvivlelsen ikke får fred til at mildne de smertefulde sår i krop og sind.

Det lys gir' alt et andet perspektiv. Livet og døden mødes, forsones, går op i en højere enhed,

- hvor to er ét
- og alt er glæde,
- hvor oppe er forenet med nede
- og højre med venstre,
- som inde med ude
- og foran med bagved.

Dér er forsoning mulig. Den største smerte forvandles, lutres i nådens lys og åndens væsen.

Han viste mig vej til dette sted, som gav mig livet tilbage. Min taknemmelighed er så stor, så stor. En ring blev sluttet, og livet begyndte igen på ganske andre vilkår.