

Et kvantespring

Tomheden repræsenterer det nyes mulighed. Vejen ryddet, kysten klar efter tsunamians hærgen. Tomheden, den dybe, dybe ro af skønhed, lys og glæde, som lader et andet liv vokse frem - ubundet af fortidens frugter på godt og ondt.

Æblets historie afsluttet, slangen sat fri. Getsemane have omdannet til skønhedens og glædens park. Heksebrygget forvandlet til kærlighedseliksir. Højsangen høres tydeligt her, hvor to er blevet til én, oppe forenet med nede, højre med venstre, inde med ude og foran med bagved - polariteterne ophævede, friheden sat fri.

De tvangsprægede polariteters tyranni forsvundet. Virkelighedens dybere polariteter og enhed frisat. Der er stadig to køn, og dog er de forbundne som ét væsen i naturens rige og rigdom, i liv og død, i glæde og skønhed er de ét.

Forskellige og dog ét. Et vidunder af liv og død, som også er ét på dette niveau, hvor energien cirkulerer frit. Det er ikke let at forstå i almindelig forstand. Det skal opleves. Intellectets grænse er forlængst passeret, fordi intellectet er bundet af fortidens dybe, ubevidste emotion, som begrænser udsynet og horisonten kolossalt uanset al intellektuel skarphed i vanlig forstand.

Et kvantespring skal til i krop og sind, et kvantespring som intet har med intellect at gøre i vanlig forstand. Et kvantespring, som ikke kan villes, som ligeledes er helt uden for jeg'ets horisont og muligheder. Et kvantespring, som nærmest repræsenterer en modsætning til vilje og intellektuel analyse.

Ydmyghed er afgørende, opgivelse af ethvert krav. Jeg'ets verden er fuld af krav og begær i bred forstand. Der er meget at opgive - og så, pludselig eller mere langsomt indtræder forandringen af sig selv.

Meditation o.l. er glimrende, men på dette tidspunkt ikke længere afgørende. Naturens dybe kræfter har for længst taget over, og jeg'et marginaliseret til et ubetydeligt niveau fra en kosmisk synsvinkel, et praktisk redskab, hverken mere eller mindre. Et ydmygt redskab.

Æblets magi er slut. Adam og Eva frisat fra forbandelsen. Paradis - i den forstand - genfunden. De kan atter se hinanden uden at blues - som voksne - som børn der er blevet voksne.