

Ringen er sluttet

Stormvejr i det ydre, ro i det indre, dertil er du nået. En ro så fin, så kærlig. En ro, som også giver plads til smerter, når og hvor de viser sig. Men størst er glæden, som trænger sig stadig mere på uanset vind og vejr og smerter. Glæden som også er skønhed og frihed, for ikke at tale om den milde og fine kærlighed, altid til stede.

Målet er nået. Du er i mål, når ikke længere i dette liv. Vejen er ikke længere. Ringen er sluttet. Du er tilbage, hvor det hele begyndte, men på et ganske andet niveau, fordi erfaringen og visdommen er kommet til.

Sidste skridt er den endelige, fysiske død, andre muligheder gives ikke i et menneskeliv som dit. Men selvfølgelig kan og vil du stadig lære mere gennem udvekslingen med omgivelserne, og visdommen vil uddybes yderligere. Men vejen er slut.

Det er, nu er, du er ikke.

Så enkelt er det blevet. Fri for dig selv i enhver henseende - og alt er muligt, fordi angsten er væk. Friheden land, skønhedens land, kærlighedens land lige her og nu i dette øjeblik, i ethvert øjeblik, uanset smerte og andet ubehag, eget og andres.

Du er ikke længere på rejse, på vej. Men der kan og skal handles, som så ofte sagt, listen to the wind and follow.

Du er i dit hjem, der hvor du dybest set altid har været uden at vide eller mærke det. Der er du nu i enhver henseende. Eller rettere - du er blevet ét med hjemmet, optaget i det, forsvundet som individuelt jeg, om end bevidstheden stadig er knyttet til kroppen, du før kaldte din.

Du er tilbage, hvor det hele startede - nærdøden før du var, før der var et jeg. Nærdøden i de tidligste livsfasen.